

Hvorfor vente?

”Du er nu nummer 11 i køen!” Hvad laver du, mens du venter?

Vi lever i en effektiv verden, så hvorfor overhovedet vente?

Vi venter gerne på den lykkelige begivenhed, og det er dejligt, når vores børn eller hund har ventet på, at vi kommer hjem. Men ventetid er ofte forbundet med irritation og negative følelser - en ukendt tid, som vi ikke har kontrol over.

Hvordan var det for Maria at vente på Jesus? Vidste de vise mænd, hvad de ventede på? Og hvad med Gud: Har Gud kontrol over tiden? Eller glemmer han os, mens vi venter?

Borgerkirken inviterer til 6 gudstjenester om at vente. Mens vi venter på jul, vil vi sammen se på, hvordan ventetid kan blive en god og tryk tid, og hvad der virkelig er værd at vente på.



Borgerkirken er en fri kirke på folkekirkens grundlag. Vi ønsker at være kirken, hvor store og små kommer igen og får lyst til at tage en ven med, fordi fællesskabet er åbent, og Bibelens fortællinger formidles hverdagsnært og relevant.

Kirken ligger på Kastaniehøjvej 4, Silkeborg.

Læs mere på borgerkirken.dk

I børnekirken Kongeriget går børn fra 3 år til og med 1. klasse under gudstjenesten på opdagelse i Bibelens fantastiske fortællinger gennem leg og aktiviteter.

I juniorkirken mødes juniorer fra 2. til 6. klasse ca. hver 2. søndag og udforsker søndagens tema gennem lege, mini-tale og fællesskab. Se datoer på hjemmesiden.

Vores præst Frands Pedersen har udover erhvervs erfaring, også 12 1/2 års erfaring fra folkekirken. Han fortæller Bibelens budskab med humor, indsigt og smittende engagement.

Har du spørgsmål eller brug for at snakke, så kontakt Frands på 42448600 eller frands@borgerkirken.dk

