

VORES DNA

Ved at være den slags kirke, vi er, er vi allerede på vej mod visionen om at forvandle Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi kan holde os selv og hinanden fast på det, der er vores særpræg som kirke, nemlig at...

Vi er kirken, hvor store og små kommer igen og får lyst til at tage en ven med, fordi fællesskabet er åbent, og Guds ord formidles hverdagsnært og relevant, så vi vokser i kærlighed og får mål og retning i vores liv.



Se mere om Borgerkirken og Børnekirken Kongeriget på borgerkirken.dk og ...



”En vision er et billede af fremtiden, som er anderledes end nutiden, og som indebærer forandring.”

Som kirke har Jesus kaldet os til at forandre verden, så Guds rige bliver synligt for alle. Det rige, hvor kærligheden råder, og hvor selvtilstrækkeligheden visner; hvor vi rækker ud til hinanden og til Gud.

Borgerkirkens vision

Vi vil forvandle Danmark

ved at genformidle evangeliet, selv leve det ud og reetablere menneskets værdi.

HVORFOR EN VISION?

Vi har brug for en vision for at have et fælles mål at arbejde hen imod; noget at stræbe efter; så vi ved, hvor vi er på vej hen; så vi kan stå sammen og bakke hinanden op, når det er svært og målet synes langt væk, og så vi sammen kan fejre fælles succeser og glæder.

I Borgerkirken vil vi bruge visionen til at lave konkrete mål for bestemte tidsperioder, men visionen er også en si, hvorigennem vi kan sortere ideer og aktiviteter, så vi hele tiden holder øje med, om vi stadig er på sporet.

SÅDAN BLIVER JEG INSPIRERET AF VISIONEN...

”Det der særligt inspirerer mig er, at vi ved at gen-formidle evangeliet kan ”forvandle” det Danmark som vi jo holder af. Og så at visionen er så tilpas urimelig, at jeg har lyst til at gå efter det.”

Søren Toft-Jensen

”Jeg synes, det lyder vildt, at vi vil forvandle Danmark. Det kan få mig til at tænke, at vi har taget munden for fuld. Men formuleringen siger, at vi vil gøre det gennem tre ting, der for mig gør det meget mere overskueligt. Derfor giver visionen mig tro på, at Gud kan gøre store ting gennem Borgerkirken - hvis vi giver ham lov.”

Kirstine Lind

”Jeg kan rigtig godt lide den del med ”selv at leve det ud”. Det giver mig som enkeltperson et medansvar i, at vi når målet. Og jeg tror, at hvis jeg tager ansvar for den del, så vil det andet komme, og et forvandlet Danmark er ikke så langt væk, som man skulle tro.”

Thilde Moskjær Kofod