

Vi er sammen på afstand!



Introduktion til at være sammen om bibellæsning og bønshællesskab på afstand

Borgerkirken, den 16/3 2020

Tillykke med fødselsdagen

I morgen tirsdag den 17. marts fylder Borgerkirken 7 år, og det er en fantastisk glæde og utroligt at tænke tilbage på, hvad der er sket i de seneste 7 år. Tak til jer, som har været med på hele "rejsen", men lige så meget tak og tillykke til jer som er kommet med hen ad vejen i Borgerkirkefællesskabet.

Nu er vi i den meget usædvanlige situation med Corona virus, at vi er tvunget til at holde os adskilt og ikke fysisk kan være sammen til, hverken til at fejre kirkens fødselsdag, møde hinanden og fejre gudstjeneste, være sammen i bønshællesskab, bibellæsning, smågrupper eller på anden måde.

Gudstjenester i Borgerkirken

Selv om Borgerkirken har været tvunget til at lukke, har vi ikke lukket ned for gudstjenester, da vi sender online-gudstjeneste de kommende søndage, indtil det bliver muligt at samles igen, hvilket vi alle ser meget frem til.

Mange benyttede sig af muligheden for at se gudstjenesten via vores Youtube Kanal i søndags, hvor vi vurderer, at mindst 100 personer "deltog i" gudstjenesten, og efterfølgende har mange set både talen og hele online-gudstjenesten. I de sidste par dage har vi også fået 2 nye abonnenter på Youtube kanalen og 2 nye "synes godt om" på Borgerkirkens Facebook side.

Derfor tror vi, at der midt i udfordringerne samtidig er en anledning for at drive mission og nå længere ud med evangeliet. Vi vil derfor opfordre jer til dels at "deltage" i gudstjenesten på søndag og til at dele invitere til gudstjeneste via <https://www.youtube.com/user/borgerkirken>

Invitation til bønsh- og bibelfællesskab

Samtidig har mange af os fået mere tid hjemme, mens skoler, institutioner og arbejdspladser er helt eller delvist lukkede. Flere har givet udtryk for behov for at samles i bøn, men som kirke vil vi ikke opfordre til fysisk at samles. I stedet har vi lavet en oversigt med forslag til bibellæsning og bøn på bestemt tidspunkter, så vi dermed får en bevidsthed om at være sammen på afstand.

Vi foreslår 3 bibellæsnings- og bedetidspunkter i løbet af dagen. Nogle af os vil kun have mulighed for at prioritere ét af tidspunkterne, og nogle dage vil vi måske slet ikke kunne på de foreslåede tidspunkter. Selv om vi ikke kan "deltage", så vil vi vide, at der er andre, som beder for os og beder for konkrete emner. Andre af os vil kunne "deltage" flere gange og måske hver dag i løbet af ugen. Nogle vil kunne læse hele bibelteksten og måske alle 3 bibeltekster i løbet af dagen, mens andre måske kun vil kunne nå at læse et enkelt vers. Vi foreslår ikke noget med "længde" af bønner, men tror at alene bevidstheden om, at andre beder for én og beder på samme tidspunkt vil kunne være en stor opmuntring i denne meget særlige situation.